

## **Overwinnaar**

Te midden van een zware storm  
De blauwe lucht, zwarter dan zwart  
Wordt jouw naam gefluisterd en wij zullen luist'ren  
Naar de overwinnende slag van jouw hart

Wij zullen jouw naam horen als licht  
omringd door ruisend mineur  
jouw heldenbestaan zal worden gehoord  
jouw naam zal schetsen, kleur na kleur

Jouw moed zal deuren openen  
Nieuwe werelden doen ontstaan  
Je intelligentie, talenten en daden  
Zij zullen altijd voortbestaan

opnieuw zullen wij horen  
Victor, voor eeuwig overwinnaar  
jouw naam zal klinken als fortissimo  
Je zult dragen, al is het nog zo zwaar

Je bent niet weg, weg van hier  
Je leeft in onze harten voort  
Het lied van jouw leven blijft en wordt gezongen  
een prachtig slotakkoord

*Voorgedragen tijdens de herdenking op 22 november 2014, geschreven door Jorinde Lukasse*