

Boodschap van Betty Bausch - 20 november 2019

Geachte aanwezigen,

Het was mij lief geweest als ik hier vandaag, op deze belangrijke dag, zelf het woord tot u had kunnen richten. Mijn gezondheid staat helaas niet toe de reis naar Nederland te maken. Dat komt ervan als je 100-en-een-half bent.

Ik had allereerst graag een dankwoord willen spreken. Aan u allen, dat u de moeite hebt genomen hier aanwezig te zijn. Aan de burgemeesters, die met hun komst tonen waarom een plaats als deze zo belangrijk is. Aan de leerlingen van het Ichthus College, die zich steeds weer met zoveel aandacht verdiepen in wat hier is gebeurd. En tot slot zou ik mijn grote dankbaarheid willen uitspreken aan Constant van den Heuvel en die vele andere vrienden binnen en buiten Veenendaal, zonder wie dit alles nooit tot stand was gekomen. Het is aan hen te danken dat op deze plaats de naam van mijn man, Philip de Leeuw, en de vijf anderen die hier zijn gefusilleerd, steeds weer zal worden genoemd.

In de afgelopen jaren heb ik vele gastcolleges mogen verzorgen op het Ichthus College en op andere plaatsen. Niet voor niets spreek ik juist jongeren graag toe over mijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Want onze toekomst rust op jullie schouders. Het is belangrijk dat jullie voor die toekomst begrijpen waartoe discriminatie en intolerantie kunnen leiden. Hoe gevaarlijk het is om een heel volk te beoordelen op daden van enkelen. En ik wil jullie het belang tonen van vergeven en verzoenen. Zo lang ik dat nog kan, ook al is het op afstand, moedig ik jullie aan het leven te omarmen en actief te helpen bij het bouwen van een betere wereld.

Het leven heeft ons veel ontnomen
Het leven heeft ons veel geschonken
Het leven zij gezegend

Betty Bausch-Polak
Kfar Saba, Israël